



Beste ouders,

De Wizkidz buigen zich deze periode over het onderwerp;

“1,2,3,4, hoedje van papier en als het hoedje dan niet past...gooien we het niet weg...”

U raadt het al; papiergebruik, papierverbruik, geschiedenis van papier, maken van papier etc.

Als eerste hebben de kinderen een aantal filmpjes gekeken over papier maken en recyclen. Daarna zijn ze gaan onderzoeken waar papier eigenlijk vandaan komt en hebben ze voor het eerst gebruik gemaakt van een scrumboard. Bij deze methode maakt een groepje allerlei vragen over het onderwerp en schrijft alle vragen op post-its. Ieder groepslid werkt aan één vraag en maakt deze af en plaatst de vraag vervolgens in het vakje "afgewerkt" en pakt de volgende vraag. Voor het groepje is het heel overzichtelijk wáár hun project zich bevindt en ze zijn op de hoogte van elkaars werk. In de praktijk werkt het erg goed.

Daarna hebben de kinderen het oude papier van 2 dagen van de hele school verzameld in de klas en uitgezocht wat daarvan de samenstelling was. Was het écht oud papier, papier dat best nog gebruikt kan worden of afval dat helemaal niet thuishoort in de oud papierbak. Verbazingwekkende hoeveelheid en de kinderen hebben meteen geprobeerd eens uit te rekenen, door de bakken te wegen, hoeveel oud papier de school per week produceert.





Nu zijn ze bezig met het verzinnen van ideeën om het papiergebruik op school te verminderen; er worden enquêtes verzonden, er worden pakken printpapier geteld én gewogen, er wordt gevraagd naar de jaarbestellingen van schriftjes om eens te bekijken of dáár iets minder kan worden besteld, kortom het gonst van de creativiteit.

Meester Leo heeft de kinderen een demonstratie gegeven, tijdens hun zoektocht naar de papiergraal, van het scheppen van papier en heeft prachtige vellen papier gemaakt. De kinderen hebben gezien hoe dat in zijn werk is gegaan en hebben papier van olifanten- en pandapoep in hun handen gehad. Erg leuk is dat het eerste dat ze doen is;effe ruiken....

We zijn naar van Gansewinkel in Velp geweest, waar de kinderen zich hebben kunnen verbazen over de hoeveelheid aangeboden oud papier per dag. Van Gansewinkel (inmiddels Renewi) is een toonaangevend bedrijf in de papierrecycling-industrie en het was ontzettend leuk om te ervaren dat deze mensen bereid waren de kinderen geduldig antwoord op hun vragen te geven en uitleg over de spannende activiteiten op hun terrein en in de hal.



In de komende periode zullen de groepjes hun ideeën presenteren en zullen juf Klazien en juf Elsemarie eens luisteren of daar een idee bijzit dat we inderdaad ook kunnen uitvoeren!

Spannend!

